

De Marine Kalender

Wat heeft “de Marine Kalender” met de Koninklijke Marine gemeen?,

Kort samengevat het in ere houden van onze zeemacht en het in leven houden van het “heden en verleden”

Het saamhorigheidsgevoel bij de oud gedienden en het delen van deze gevoelens bij de actieve militair en bij onze toekomstige marine vrouw/man.

De Koninklijke Marine heeft een enorm boeiende geschiedenis, sinds haar oprichting Op 8 januari 1488 werd door Keizer Maximiliaan I de Ordonnantie op de Admiraliteit uitgegeven.

1543 ontstaan der zeventien provinciën

1588 oprichting de Republiek der Zeven Provinciën

Acht soevereine staten: **Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland, en Drenthe**. Elke staat bestuurde het eigen gebied. Vertegenwoordigers van zeven staten (Drenthe viel hierbuiten) stuurden hun vertegenwoordigers naar de Staten-Generaal in Den Haag.

De Staatse Zeemacht begon aan haar opmars naar roem en glorie

In de kleine republiek van maximaal 2,5 miljoen inwoners was het succes van de Nederlandse wereldhandel via de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC), en die op de Oostzee, de grote militaire successen tegenover ogenschijnlijk veel sterkere landen als Spanje en Engeland, de enorme vloot (met 2000 schepen groter dan die van Engeland en Frankrijk samen), en de bloei van kunsten, gepaard gaande met voor die tijd relatief grote geestelijke vrijheid.

De **Staatse vloot** was de vloot van oorlogsschepen ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze vloot was niet te vergelijken met de tegenwoordige marines. Er was geen centrale organisatie die een vaste oorlogsvloot met vaste bemanning in de vaart hield. De schepen werden geleverd door de vijf admiraliteiten, waardoor de gewestelijke invloed groot was. Verder maakten bewapende koopvaarders ook een belangrijk deel uit van de vloot gedurende oorlogstijd. Ook het commando over een zeeslag kon door een Admiraal plaats vinden vanaf een zwaar bewapende koopvaarder 80 stukken geschut waren niet ongewoon

De admiraliteiten in Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden danken hun oorsprong aan de Instructie voor de Admiraliteiten, vastgelegd door de Staten-Generaal op 13 augustus 1597. Binnen enkele jaren werden zo vijf verschillende admiraliteitscolleges gevestigd:

1. *De Maze* (Rotterdam)
2. Amsterdam
3. Friesland (Dokkum, vanaf 1645 Harlingen)
4. Zeeland (Middelburg)
5. Noorderkwartier (Hoorn en Enkhuizen)

Daarnaast was er nog een admiraliteitsraad in Vlissingen.



Wat denkt U van de Bataafse tijd toen de Fransen het hier voor het zeggen hadden

De republiek der zeven provinciën eindigde op 19 januari 1795 en de opbouwde structuur verviel de Bataafse Republiek begon de marine viel onder het **Comité van Zeevaartzaken**

In 1806 werd de Bataafse Republiek Koninkrijk Holland

1810 valt het Koninkrijk Holland onder het eerste Franse Keizerrijk

Uiteindelijk werden de Fransen *er uit geveegd*. In de straten van Den Helder werden ze opgejaagd op hun weg naar de schepen in de haven. De overheersing van 1795 tot 1813 had lang genoeg geduurd

Een volkslied word geschreven

“**Wien Neêrlands bloed**” gecomponeerd door Johann Wilhelm Wilms (1772-1847) op een gedicht van Hendrik Tollens (1780-1856), en was het officiële volkslied van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tussen 1817 en 1832 en later van het Koninkrijk der Nederlanden tussen 1832 en 1933 de zinsnede van vreemde smetten vrij sloeg op de SMET van Frans bloed en nergens anders op. Men heulde niet met de vijand, klaar af.

De republiek der zeven provinciën keerde echter niet meer terug Een turbulente tijd brak aan met diverse keren een andere naam voor de Nederlanden

Op 30 november 1813 kwam Willem met het Engelse fregat Warrior aan op het strand van Scheveningen. De volgende dag werd Willem uitgeroepen tot soeverein vorst van de Nederlanden, wat hij op 2 december

1813 aanvaardde zijn soevereine vorstennaam werd **Koning Willen I**

1813 Vorstendom der Nederlanden oprichting **Koninklijke Nederlandsche Zeemagt**

1815 Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de marine valt onder het **Ministerie van Marine**

	1815
Opgericht	1843
	1941
	1825
Opgeheven	1928
	1959



1830 ontstaan het **Koninkrijk der Nederlanden**

1843-1959 **Ministerie van Oorlog**

1905 de **Koninklijke Nederlandsche Zeemagt** wordt de **Koninklijke Marine** en de kroon komt op het anker



1 september 1928 oprichting **Ministerie van Defensie**



Het **Wilhelmus** is sinds 1932 officieel het Nederlandse volkslied maar kent ook tegenstanders door de zinsnede:

“ **Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood. “**

Hoewel dit niet met het “foute” Duitsland te maken heeft , Filips van Marnix van Sint-Aldegonde schreef het al in 1570 voor de Vader des Vaderland Prins Willen van Oranje

Sinds de oprichting van de Marine hebben vele gebeurtenissen een stevige stempel op onze huidige marine gedrukt

Van het verslaan van de Spaanse Armada tot de slag in de Java Zee , onvergeten hoofdstukken in onze geschiedenis boeken

29 juli 1588 **verslaan der Spaanse Armada** Nederland wordt de Nieuwe Supermacht op Zee
19-24 Juni 1667 **Tocht naar Chatam** (Theems en de Medway)
April 1676 **Slag bij de Etna** – Michiel de Ruyter komt hierbij om

27-28 februari 1942 Slag in de Javazee De ABDA-vloot onder leiding van schout-bij-nacht Karel Doorman gaat ten onder tegen de Japanse vloot

15 januari 1962 Slag bij Vlakke Hoek De laatste slag van de Koninklijke Marine in een Oorlog



In de Marine Kalender zult u zaken aantreffen waarvan u misschien zegt: "dat wist ik helemaal niet".

Er zijn platformen waar u veel over onze Koninklijke Marine kunt lezen en ervaren. Het één zal u meer boeien dan het ander.



Het platform met veel info is ONZE VLOOT

(<https://onzevloot.weebly.com/>) Dit wordt nog dagelijks aangevuld en u zult er ongetwijfeld zaken in vinden die u misschien interesseert. Zo niet..... Dan staat vragen u vrij.

Het is van belang deze verhalen te publiceren. De schepen en hun geschiedenis te benoemen en te delen opdat deze ook gelezen worden door de huidige generatie en de opgroeiende jeugd, zij zijn de mannen/vrouwen die er voor zorgen dat onze maatschappij in vrede zal kunnen verder leven en ontplooiën.